

*De Kerst is een tijd van **geven**:-*

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon **gegeven** heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16

... de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij over**gegeven** heeft. Galaten 2:20

Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods **gave**, niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeziërs 2:8-9

Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke **gave**. 2 Korintiërs 9:15

Vreugdevolle  
kerstdagen  
toegewenst

---

Van

*De Kerst is een tijd van **geven**:-*

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon **gegeven** heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16

... de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij over**gegeven** heeft. Galaten 2:20

Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods **gave**, niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeziërs 2:8-9

Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke **gave**. 2 Korintiërs 9:15

Vreugdevolle  
kerstdagen  
toegewenst

---

Van

*De Kerst is een tijd van **geven**:-*

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon **gegeven** heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16

... de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij over**gegeven** heeft. Galaten 2:20

Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods **gave**, niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeziërs 2:8-9

Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke **gave**. 2 Korintiërs 9:15

Vreugdevolle  
kerstdagen  
toegewenst

---

Van